

## MINISTORY XV

## DURF EN INITIATIEF

door: Mr. J. Ter Horst

Voor zover mij bekend is de bedoeling van de ministories om typische situaties naar voren te halen, die in de literatuur over de Slag om Arnhem niet of slechts kort ter sprake zijn gekomen.

Het is bekend dat ons huis naast de Oude Kerk in het Eenedendorp in Oosterbeek destijds was ingericht als Regimental Aidpost voor het 1st Airlanding Light Regiment Royal Artillery, onder leiding van dokter Randall Martin en chief-orderly "Scan" Boldon.

Bij de grote reunie in 1984 werden mijn vrouw en ik in onze tuin vrolijk begroet door een onbekende zestiger met de woorden: "I was your first patient". Dit bleek te zijn Kapitein Harrison, die op maandag 18 september 1944 als eerste, gelukkig lichtgewonde in ons huis was binnengebracht.

Hij vertelde ons het ongelooflijke verhaal dat hij in de nacht van zondag 17 op maandag 18 september 1944 bij het eerste aanbreken van het licht met zijn Afdelingscommandant Majoor Mumford per jeep van de brug in Arnhem naar hun artillerieopstelling bij de Oude Kerk in Oosterbeek was gereden <sup>1</sup>). Het ging er om een paar sterke radiotoestellen op te halen, daar het bij de brug aanwezige materiaal niet sterk genoeg bleek voor regelmatige vuurleiding van de brug naar het geschut bij de Oude Kerk in Oosterbeek.

Kapitein Harrison moest lichtgewond in ons huis achterblijven, maar Majoor Mumford en zijn chauffeur zijn er voor dag en dauw in geslaagd naar Arnhem terug te rijden. De Duitsers hebben blijkbaar pas later de weg Onderlangs volkomen afgegrendeld, want tussen de rit naar Oosterbeek en terug naar Arnhem moet welhaast een uur verstreken zijn <sup>2</sup>).

Dankzij de durf en het initiatief van deze beide officieren, die deze gevaarlijke tocht niet aan ondergeschikten hebben opgedragen, was radiocontact van de brug naar het geschut in Oosterbeek en ook naar het hoofdkwartier Hartenstein mogelijk. Na de grote herdenking in 1984 las ik een korte vermelding in het boek "Echoes from Arnhem" van Lewis Colden, destijds luitenant bij het Royal Corps of Signals op het hoofdkwartier: (vertaling):



Links: "Scan" Boldon, chief-medical orderly in de Regimental Aidpost van het 1st Airlanding Light Regiment R.A. Rechts: Het huis van de familie Ter Horst, gefotografeerd in augustus 1944, enkele weken voor het begin van de Slag om Arnhem.

"Toen het in de avond van 17 september onmogelijk bleek radiocontact tot stand te brengen tussen de de brug en de 3rd Battery Light Artillery, besloot Mumford samen met Harrison te proberen voor het aanbreken van de ochtend de posities van het 1st Airlanding Light Regiment te bereiken. Deze poging lukte. De kanonnen van de 3rd Battery werden opgesteld bij de Oude Kerk in Oosterbeek en Mumford slaagde erin naar de brug terug te keren met twee mannen van de Verbindingsdienst, een 22-set en een 68P-set".

In het voorafgaande noemde ik al even "Scan" Boldon, chief-medical orderly in de Regimental Aidpost in ons huis, waar tenslotte enkele honderden gewonden lagen. Hij verrichtte op de laatste dag van de strijd een soortgelijke daad van durf en initiatief als de beide officieren, toen een bij de Oude Kerk doorgebroken Duitse tank een schot loste dwars door het huis vol gewonden. Na kort beraad rende Boldon met een witte doek naar buiten en beduidde de tankcommandant driftig dat aan het huis een kleine rode-kruisvlag was bevestigd, waarop de tankcommandant - ook dat zij vastgelegd - het huis verder ongemoeid heeft gelaten. Honderden mensenlevens heeft Scan Boldon op deze manier weten te redden.

Hibbert schrijft hierover in zijn boek "ARNHEM 17-26 september 1944":

"Toen diezelfde dag een tank van dichtbij het vuur opende op het huis van de familie Ter Horst in Oosterbeek Laag, trokken korporaal E.C.Boldon, de moedige verpleger, en de veldprediker S.Thorne er met een rodekruisvlag op af. Woest zwaaiend met de vlag en 'het meest uitgebreide repertoire van Oost-Londense scheldwoorden' ten gehore brengend dat Padre Watkins (Methodist Chaplain van het 1st Para Battalion) ooit had gehoord, eiste Boldon dat de tankcommandant zich onmiddellijk zou terugtrekken, daar het huis werd gebruikt als regiments-hulp post. De Duitse commandant reed met zijn tank weg".



September 1985: In de tuin van Huize Ter Horst zien Dr.Randall Martin (rechts), en Scan Boldon elkaar voor het eerst terug sinds september 1944.<sup>3)</sup> (Foto: R.Voskuil)

- 1) Majoor D.S.Mumford was commandant van de "3rd Battery (= 3e Afdeling) Light Regiment Royal Artillery". Dit Artillerie Regiment, onder bevel van Luitenant-Kolonel "Sheriff" Thompson, was uitgerust met 75mm Pack Houwitsers. Deze werden in de loop van de Slag om Arnhem geconcentreerd op verschillende plaatsen rond de Oude Kerk in het Benedendorp in Oosterbeek.
- 2) Na terugkeer van Mumford naar de brug heeft Kapitein Harrison als commandant van "E-Troop" van het Regiment nog een belangrijke rol gespeeld in de strijd. Zo wist hij o.a. op 21 september, tijdens een door hem geleide tegenaanval, de Duitsers te verdrijven uit het gebied van de Gasfabriek, waardoor de ZW-sektor van de Perimeter behouden bleef.
- 3) Scan Boldon overleed in maart 1986.