

Ter introductie van de "mini-story":

De redactie van de Nieuwsbrief heeft het altijd jammer gevonden dat er in ons blad geen ruimte was voor het opnemen van gegevens over de Slag bij Arnhem, die elders nog niet of nauwelijks zijn beschreven en dat ook de leden hun eventuele schriftelijke bijdragen over een bepaald onderwerp niet kwijt konden.

Bij ons leven vragen over bepaalde gebeurtenissen met betrekking tot de Slag bij Arnhem en bij U waarschijnlijk ook. Wij kunnen Uw vragen misschien gedeeltelijk beantwoorden en misschien kunt U vragen van ons of van mede-geïnteresseerden oplossen. Het lijkt ons daarom een goed idee om met een rubriek "mini-stories" te beginnen. Deze mini-stories zullen worden gepubliceerd in een los blad, dat bij de Nieuwsbrief zal worden gevoegd. Iedere mini-story zal in het voorgaande nummer worden ingeleid door een korte omschrijving, een aantal vragen en eventueel een foto. In het uiteindelijk te publiceren verhaal wordt alle door U gegeven informatie verwerkt, zodat een zo compleet en betrouwbaar mogelijk beeld ontstaat. Dankzij deze "legpuzzel-taktiek" is er dan misschien een blinde vlek minder in onze kennis van de Slag bij Arnhem.

U kunt zowel mondeling als schriftelijk Uw gegevens kwijt bij een van de bestuursleden of in het Museum. Het liefst schriftelijk natuurlijk.

Als U vragen hebt over een bepaald onderwerp, dan kunt U die ook indienen.

Wij hopen dat ook onze Engelse vrienden, in het bijzonder natuurlijk de oud-strijders, hun onmisbare bijdrage willen leveren.

Nu krijgen we nog de kans om gegevens te verzamelen van mensen die de Slag bij Arnhem zelf hebben meegemaakt. Over enige tijd zijn we afhankelijk van overlevering, met alle beperkingen van dien.

MINI-STORY 1: Engelse postduiven tijdens de Slag bij Arnhem.

In de lezing van de heer W. Boersma over de verbindingen tijdens de Slag om Arnhem, kwam ook even ter sprake dat er, toen de radioverbindingen gedeeltelijk faalden, op beperkte schaal gebruik is gemaakt van postduiven. Hieronder volgen daarover nog enige aanvullende gegevens.

De Eerste Engelse Airbornedivisie had in totaal 82 postduiven ter beschikking tijdens de operatie bij Arnhem. Deze duiven waren verdeeld over de verschillende onderdelen van de divisie en waren afkomstig van de Royal Air Force. Hun "thuisbasis" lag in de omgeving van Londen.



Links: de duif "William of Orange"; midden: de "Dicken Medal"; rechts: parachutist met duivenkoker.

De duiven die door de parachutistenbrigades werden meegenomen werden ieder vervoerd in een speciale koker.

Van de 82 meegenomen duiven keerden er uiteindelijk slechts 14 terug, en van deze 14 hadden er slechts 3 een bericht bij zich.

Het bekendst is de prestatie van de duif "William of Orange", die op dinsdag 19 september 1944 om half elf 's morgens bij de Rijnbrug werd losgelaten en die om vijf minuten voor drie 's middags in Londen terug was. Hij legde de afstand van ongeveer 400 kilometer, waarvan 200 kilometer over zee, af met een vliegsnelheid van ca. 1600 meter per minuut, hetgeen een reusachtige prestatie is.

Contact met generaal-majoor J. Frost leverde nog de volgende gegevens op: Hij herinnerde zich nog goed dat de duif eerst nog op het dak van één van de huizen ging zitten en door een van zijn mannen met een salvo uit een stengun verjaagd moest worden.

Verdere gegevens werden gevonden in "Parachuting Spectacular 2", het programmaboekje van de 40 jaar "Parachute Training of Allied Airborne Forces at Tatton Park and Ringway". De vertaling van de hierin opgenomen tekst luidt als volgt:  
William of Orange V.C.

Doffer, geringd N.P.S. 15125. Gekweekt in de duivenstal van Sir William Procter Smith, Bexton House, Knutford, door de heer J. Summer, zijn duivenverzorger.

De duif werd door een verbindingsman van het 2e parabataljon meegenomen naar Arnhem. William werd met een dringend bericht gelost bij de brug in Arnhem en vloog de 283 mijl naar zijn hok te Wing House Londen in 284 minuten!

Kort nadat hij de duif had losgelaten is de verbindingsman bij de brug gesneuveld.

Vanwege zijn verdiensten voor de Eerste Engelse Airborne Divisie werd "William of Orange" onderscheiden met de Dicken Medaille, het Victoria Kruis voor dieren.

Deze medaille en de foto van de duif zijn nu te zien in het Imperial War Museum in Londen. (Het Airborne Museum beschikt sinds kort over een houten model van de duif en over foto's van de duif en zijn medaille. Noot redactie)

Tegen het einde van de oorlog werd de duif door Sir William voor een bedrag van 165 pond teruggekocht, ter gelegenheid van een verkoping ten behoeve van het R.A.F. ondersteuningsfonds. Hij overleed in de duivenstal te Bexton in 1960.

Bovenstaande informatie is afkomstig van de heer F. Garner, vriend van wijlen de heer John Summer.



Mini-story voor het volgende nummer: De Duitse tank in de Beneden-Weverstraat in Oosterbeek.

Geen enkele Duitse tank is tijdens de Slag bij Arnhem zo ver de perimeter binnengedrongen. Hoe kwam dat? Wanneer is dat gebeurd? Wie zijn verantwoordelijk geweest voor de vernietiging? Hoe is dat gebeurd?

Als U hierover iets weet, schrijft U ons dan even. Gaarne bovenaan de brief vermelden: "mini-story".

Alvast dank voor Uw medewerking!

U kunt Uw correspondentie hierover kwijt bij C. van Roekel, Bendendorpsweg 119, 6862WE, Oosterbeek of op het Museum.